

Nieuwsbrief Michaëlkerk Rotterdam

10 maart 2016 No. 1

Beste vrienden,

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Michaëlkerk Rotterdam. De Nieuwsbrief is een initiatief van de werkgroep Communicatie, bestaande uit Maria Bom, Yvonne van Delft, José Mosseveld en Thea van Veen. Het doel van deze nieuwsbrief is om snel activiteiten en nieuws te kunnen delen.

Heeft u iets opgemerkt of meegemaakt wat misschien ook voor anderen van belang is om te weten? Mail ons: nieuwsbriefmichaelkerk@gmail.com. Ook wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

ACTUEEL:

Afscheid van Middelburg

Sinds december 2010 verzorgde ik vanuit onze gemeente Rotterdam ook het werk in de gemeente van de Christengemeenschap Zeeland te Middelburg, nadat ik daar al eerder, vanaf 1988, gedurende 12 jaar werkzaam ben geweest.

De laatste periode waren er echter meerdere keren verwickelingen die tot spijt en verdriet van velen niet eenvoudig op te lossen waren.

Omwille van mijn gezondheid heeft dit geleid tot het besluit van Ernst Terpstra als bewindsdrager dat ik vanaf medio mei niet langer verantwoordelijk ben voor het gemeentewerk in Zeeland. Ik kan geheel instemmen met dit besluit dat in goed overleg is genomen. Er wordt gezocht naar een opvolger.

Over enkele maanden ben ik niet meer in een vierwekelijks ritme op zondag in Middelburg; ik zal me volledig kunnen richten op het werk in onze gemeente in Rotterdam.

Ignaz Stegeman

Versterking Christengemeenschap Rotterdam



Hierbij een kort verslag van de stand van zaken betreffende de werkgroep Versterking van de Christengemeenschap. Uit de Jaarfeestengroep is een groepje jonge ouders ontstaan, dat zich wil verdieping in de achtergronden van de jaarfeesten. De Communicatiegroep heeft hard gewerkt aan de pagina van Rotterdam op de landelijke website; er wordt gewerkt aan een welkomstfolder en een logo. En de eerste digitale nieuwsbrief is er, zoals u nu kunt lezen. Er zijn stappen gezet om naar buiten toe zichtbaarder te worden.

Daartoe is een gesprek gepland met de Rotterdamse ledengroep van de AViN en zullen we deelnemen aan een vergadering van de Raad van Kerken. Het is de bedoeling vaker geestelijken uit andere gemeenten uit te nodigen. Adam Ricketts heeft onlangs een lezing gehouden over 'Vertrouwen', Bastiaan Baan houdt twee lezingen op 25 en 26 juni en op 30 november komt Mathijs van Alstein, Er zijn twee lezingen in voorbereiding die toegankelijk zijn voor een groter publiek: een over dementie en een m.b.t. de economie.

Lida Veringmeier

Nieuwbouwplannen rond de kerk

Tijdens de extra gemeentevening van 27 januari heeft Herman Gerrits van het bestuur ons bijgepraat over de ontwikkelingen omtrent de geplande nieuwbouw rond de kerk. De aanwezigen waren voorzichtig optimistisch, dat we de ongunstige consequenties van de projectontwikkeling mogelijk kunnen ombuigen tot een kans om ons gebouw aan de achterzijde uit te breiden. Er ligt nu een aanvraag van het bestuur bij de bewindsdrager en het landelijk bestuur om te worden aangewezen als bouwgemeente. We hopen zeer dat onze aanvraag zal worden gehonoreerd en ons project vanuit de landelijke financiën kan worden ondersteund. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dat zo spoedig mogelijk met u delen.

ACTIVITEITEN:

25 maart, 20.00 uur, concert Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck



Op Goede Vrijdag wordt in onze Michaëlkerk met drie solisten het muziekstuk Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck uitgevoerd door het Vondelkoor* o.l.v. Hans Barkmeijer, muziekdocent van het Rudolf Steiner College Rotterdam.
Piano: Anamaria Stefan.

U bent welkom vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Na afloop kunt u met een vrijwillige bijdrage uw waardering tot uitdrukking brengen.

* Het 'Vondelkoor' is een koor van ouders en belangstellenden van het Rudolf Steiner College Rotterdam. De school is onlangs verhuisd naar de Tamboerstraat in Rotterdam. De naam van het koor is ontleend aan het vorige adres: Vondelweg in Rotterdam

26 maart 20.00 uur, Pilatusspel "Wat is waarheid?"



Toneelspel in drie bedrijven: het proces, de kruisiging en de opstanding, van Johannes Heymann-Mattwich

Topbestuurder raakt vertwijfeld tussen wet en regelgeving, plaatselijke cultuur, religieus fanatisme en eigen geweten. De vraag van Pilatus luidt: "Wat is waarheid?" Het is de vraag naar de diepere achtergronden en betekenis van het menszijn, de wereld en de kosmos. Het is een vraag die ieder mens in zijn leven(s) kan trachten te beantwoorden. Daarvoor moet je op weg gaan. In het spel zegt de hoofdman Rufus tegen Pilatus: "De weg der waarheid, die gaat ieder mens alleen ..."

Die weg is een bewustzijnsweg. De mens wordt daarin geholpen doordat hem in de loop van zijn ontwikkeling bewustzijnsgaven

worden geschonken. Die ontwikkelingen worden in het spel zichtbaar gemaakt. Rufus ontleent zijn kennis aan de oude mysteriën. Pilatus is een kind van zijn 'duistere' tijd: "Bewijzen wil de Romein, die slechts erkent wat hij ziet..." Claudia ontvangt haar inzichten in beelden tijdens de nacht.

De zoektocht in het spel concentreert zich op de betekenis van Christus. Hoe zou dat ook anders kunnen bij iemand die van zichzelf zegt: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Rolverdeling: Pilatus: Chris Greeve; Claudia, zijn vrouw: Lida Veringmeier; Rufus, de hoofdman: Kees Faling. Regie: Bernadette Greeve.

Muzikale begeleiding met zelfgemaakte klankstaven van hout en ijzer: Rob van Asch en Mieke Berendsen. U bent van harte welkom om het spel mee te beleven.

21 t/m 26 maart Kunstzinnige verwerking van het evangelie van de dag

De Stille Week (20 – 26 maart) staat in het teken van de lijdensweg van Christus. Dit komt tot uitdrukking in de evangeliën die van dag tot dag verschillen.



Elke ochtend na de mensenwijdingsdienst van 9.30 uur geven we kunstzinnig uiting aan het evangelie van de betreffende dag. Er wordt in stilte gewerkt. Hierbij gaat het vooral om het proces van je innerlijk te verbinden met het thema en niet zozeer om het uiteindelijke resultaat. Ervaring is niet nodig.

U bent van harte welkom om deel te nemen, ook indien u er niet alle dagen kunt zijn of als u alleen wilt meedoen aan het gesprek. Meer lezen over deze activiteit? Ga naar onze pagina van de landelijke website: rotterdam.christengemeenschap.nl → Actueel. Daar vindt u een uitgebreid artikel van Marjan Keuter.

27 maart 1^e Paasdag 9.00 uur Paasviering voor kinderen



Ieder kind is welkom om te luisteren naar een mooi paasverhaal en de spannende tocht door de donkere paasgrot te gaan, op zoek naar het licht.

Ook mag het gezaaide en wellicht opgekomen graan weer meegebracht worden.

En wie weet worden we voor ons vroege opstaan beloond door een bezoek van de paashaas!

TERUGBLIKKEN

27 februari De AltaarBloemengroep vertelt op de Taakdragersmiddag



Maaïke van 't Hoff en ik waren gevraagd om te vertellen wat wij doen in de AltaarBloemengroep (ABG). Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.

We wilden inzicht geven in ons werk en hopelijk enthousiasme opwekken bij mensen om met ons mee te doen. Maaïke las eerst onze spreuk voor en ik vertelde over onze wekelijkse taken: het koper, de strijk, brood- en vuilniszakkenverwerking, het wasje en natuurlijk de verzorging van de boeketten naast het altaar.

Tijdens een bezoek aan onze groep in oktober 2015 vertelde Lisette Buisman een en ander over de bloemen bij het altaar. Dat zij met name de etherkrachten in de cultusruimte versterken en als baken dienen voor de gestorvenen die bij ons zijn tijdens de mensenwijdingsdienst. Vooral etherische bloemen als fresia's en andere kelkbloemen hebben deze werking. Zonnebloemen, aan de andere kant, met het zaad in zich, zouden die werking minder hebben. Yvonne had als aanvulling hierbij een mooie dichtregel over bloemen: *In het zonlicht omzweven de gestorvenen de bloemen ...*

Verder hebben we genoemd dat we halfjaarlijks bijeen komen om de lopende zaken door te spreken en dat die vergaderingen opgeluisterd worden door interessante voordrachten van José. Maaïke verraste tot slot, namens de ABGroep, het bestuur, incl. het convent met door haar samengestelde tulpenboekjes.

Mocht u zin hebben gekregen onze groep te komen versterken, of wilt u iets meer te weten komen om te zien of u zin heeft? Bel gerust!

Annemarie Homoet, T:06-26931127

2 maart Gemeenteavond Adam Ricketts thema : Vertrouwen



Adam Ricketts gaf aan de hand van voorbeelden uit eigen ervaring en van anderen hoe wij kunnen kijken naar geloven en vertrouwen. Vertrouwen is een wilsdaad van overgave, een kracht met een reële, genezende werking. We hoeven niet te doorgronden waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Er is een wereldgrond die de dingen draagt en ordent.

Het was fijn dat er ondanks de late uitnodiging per mail (of misschien juist dankzij) een grote opkomst was.

Innerlijk verrijkt en vol vertrouwen ging ieder na afloop zijns weegs. Yvonne van Delft en Thea van Veen.

6 maart graan zaaien



“Een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide zo wijd als de wind “.

Zo klonk het lied bij het graan zaaien.

Er waren aardig wat kleine zaaiers om hun gift van Michael te zaaien. En groot was de verwondering toen bleek dat Michael meer dan graan alleen had meegegeven.....

Dominic Dingena

Redactie: Yvonne van Delft, Thea van Veen