

De Christengemeenschap

Gemeente Rotterdam

Rotterdam, 20 maart 2020

Beste leden en belangstellenden,

Niemand was er echt klaar voor: niet voor een bijzonder sterke wintergriep, maar ook niet voor de ingrijpende maatregelen die door de overheid worden opgelegd.

Als bestuur van de Christengemeenschap Rotterdam volgen wij de ontwikkelingen zoveel mogelijk en zoeken daarbij steeds naar een passende vertaling van de maatregelen naar het leven in onze gemeenschap. Een gemeenschap die er weet van heeft dat in moeilijke tijden het religieuze leven juist versterking nodig heeft.

In de brief die het convent vorige week verstuurde, liet zij weten dat de mensenwijdingsdiensten in onze gemeente doorgang zullen blijven vinden. Daarbij wordt een beroep gedaan op ieders vrijheid en verantwoordelijkheid in de deelname daaraan.

In het licht van de aangescherpte maatschappelijke maatregelen van deze week vinden we het passend en verstandig om de volgende twee aanvullende besluiten te nemen:

- alle geplande studie- en werkgroepen, gemeenteavonden en andere bijeenkomsten die tot en met 6 april gepland staan, worden uitgesteld.
- na afloop van de mensenwijdingsdienst is tot en met 6 april geen samenkomst met koffie en thee.

Als bestuur en convent volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en onderhouden daarbij ook contact met andere Christengemeenschappen. Zodra maatregelen van overheidswege worden verlengd, zullen we op dat moment bezien wat de gevolgen hiervan zijn voor aankomende feestelijke hoogtepunten als Pasen en de jeugdwijding, alsook voor onze geplande gemeentevergadering.

We zijn doordrongen van de impact van deze besluiten op het sociale leven van onze gemeente. De inhouden met gesprek en de samenkomsten na de diensten maken een belangrijk deel uit van ons gemeenschapsleven.

Laten we in een tijd waarin al zoveel wegvalt, om blijven zien naar de ander. In de samenleving zijn op dit moment veel initiatieven waaruit creativiteit, veerkracht en verbroedering spreekt. Het is desondanks goed mogelijk dat veel mensen uit onze gemeente een sterker isolement en ook eenzaamheid ervaren nu ze niet meer naar de Michaëlkerk kunnen komen.

Als bestuur hopen wij dat we ook nu een beweging tot religieuze vernieuwing mogen zijn en dat in onze Rotterdamse gemeente allerlei kleine initiatieven voortgezet worden en verder ontstaan om ook in deze tijd een gemeenschap te zijn. Door bijvoorbeeld iemand op te bellen en met elkaar even uit te wisselen, een kaartje te sturen of een boodschap te doen. Er is veel mogelijk: laat het ons weten waar en hoe wij daarin kunnen ondersteunen.

Warme groet, het bestuur

Michaëlkerk
Lumeystraat 35
3039 ZN Rotterdam
www.christengemeenschap.nl

