

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn
of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te 'leven'.

En het gaat erom alles 'te leven'.
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag,
in het antwoord terugvinden.

Rainer Maria Rilke

Feesttijden en evangelie

Trinitarische Tijd

16 sep.: Matt. 06,19-34 Wees niet bezorgd

23 sep.: Lukas 07,11-17 De jongeling van Naïn

Michaëltijd

29 september t/m 27 oktober

29 sep.: Matt. 22, 1-14 De koninklijke bruiloft

30 sep.: Matt. 22, 1-14 De koninklijke bruiloft

7 okt. : Brief aan Efeze, 6-19 De geestelijke wapenrusting

14 okt. : Openb.12, 1-18 De vrouw en de draak

21 okt. : Openb.19,11-16 De ruiter op het witte paard

Trinitarische tijd

28 oktober t/m 01 december

28 okt. : Openb. 1,1-20 De Mensenzoon

4 nov.: Openb. 7, 9-17 De mensheid in witte gewaden

11 nov.: Openb. 10 De sterke engel

18 nov.: Openb. 15 De zee van glas

25 nov.: Openb. 21 Het nieuwe Jeruzalem

Advent

2 dec.: Lukas 21,25-36 Tekenen aan zon, maan en sterren

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:

Michaëltijd

29 september t/m 27 oktober

30 sep.: Matt. 22,1-10/14 De koninklijke bruiloft

7 okt. : Brief aan Efeze 6,10-19 De geestelijke wapenrusting

21 okt. : Openb. 19,11-16 De ruiter op het witte paard

Trinitarische tijd 4

28 oktober t/m 01 december

4 nov. Openb. 4, 1-8 De troon in de hemel

18 nov. Openb.14,14-19 De Mensenzoon

Advent

02 dec.: Lukas 01, 05-25 Aankondiging aan Zacharias

Liederen

Trinitarische tijd

Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht
Mensenwijdingsdienst Heer in uw woorden
Gij zijt de bron

Michaëlstijd

Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht
Mensenwijdingsdienst Laten wij afleggen
Dood noch leven

Trinitarische tijd

Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht
Mensenwijdingsdienst Zie ons aan in uw offer
De waarachtige

Adventstijd

Zondagsdienst voor de kinderen Ontsluit voor ons
Mensenwijdingsdienst O neig uw oor
O Heer, gij die werkt in het vaderlijk
rijk

Rondom de Dienst

De Zondagsdienst voor de kinderen voor de 1^e klassers:

Kinderen uit de 1^e klas die op Michaëlzondag 30 september voor de eerste keer deelnemen aan de Zondagsdienst voor de kinderen, worden voor een korte inhoudelijke en praktische voorbereiding hartelijk uitgenodigd op zaterdagmiddag 29 september om 16.00 uur. De ouders kunnen bij dat moment van voorbereiding met eventuele broertjes of zusjes natuurlijk ook aanwezig zijn.

Graag vooraf een melding van deelname aan Ignaz Stegeman.

Verhaal op zondag

Veertiendaags is er voor kinderen - uit zowel de klassen 1 tot 3 als 4 tot 6 - een verhaal van 9.30 tot 9.55 uur.

Vorbereidingslessen op de jeugdwijding

De voorbereiding op de jeugdwijding vindt - zowel voor 7^e als 8^e klassers - maandelijks plaats op zaterdagmiddagen van 16.30 – 17.20 uur (voor data zie agenda). De ouders ontvangen daarvan afzonderlijk bericht.

Zondag 30 september, om 9.15 u: Michaëlviering voor kinderen

Ook dit jaar wordt het Michaëlfest 's morgens weer gevierd vóór de zondagsdienst voor kinderen. Er wordt een verhaal verteld voor jong en oud, gezeten voor een heel bijzonder beeld.

Na de mensenwijdingsdienst zal er een inleiding gegeven worden op een thema dat met Michael verband houdt. We sluiten de ochtend af met gezang van - en samen met – het Michaelkoor.

Michaël - Aartsengel - 29 september

Als ik aan Michaël denk... zingt in mij het lied: 'ich will ein Streiter Gottes sein...' Op de opleiding voor kunstzinnige therapie zongen wij dit lied vol vuur in de herfsttijd. Dat sprak mij aan, vooral in woelige tijden werd dit lied een aanmoediging en ook een troost.

In de natuur kun je goed waarnemen hoe sterk er veranderingen plaatsvinden van het overweldigende licht in de zomer naar het wakker makende, schitterende licht in de herfst. In de zomer zijn we buiten, letterlijk en figuurlijk, de zomer staat voor uitademen, loslaten, ontspannen; zo ook de aarde.

In de herfst beginnen de uitgeademde krachten van de aarde weer terug te stromen en begint de aarde weer in te ademen. Na een vrolijke bloemenpracht met vlinders, bijen en libellen, zien we de kleuren langzaam veranderen van groen-geel, naar warm rood en goud-tinten, die nog even oplichten en nagloeien.

Door alle eeuwen heen zijn er talrijke afbeeldingen van Michaël te bewonderen. Als strijder en overwinnaar te paard, waar hij met zwaard of speer de draak bestrijdt en overwint.

In deze tijd van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel wordt verwacht, dat wij wakker zijn met ons bewustzijn en scherp inzicht ontwikkelen. In het voorgeboortelijke hebben wij besloten

om juist nu, in deze tijd geboren te worden. Welke weg hadden wij voor ogen? Bij het zoeken naar de juiste weg kan Michaël ons helpen. De kracht van de moed, de Michaëlskracht opnemen kan betekenen: bewustzijn van de geestelijke wereld opnemen in de wil.

Als beeld hiervoor (R.S.) kun je een lemniscaat zien, waarvan het onderste deel rood is gearceerd en het bovenste deel indigo. Het rood kan staan voor het ontwikkelen van moed- en wilskrachten; het indigo roept op tot bewustwording. Juist deze kleur heeft een intensieve relatie met Michaël (R.S.). Indigo is verwant met de problemen van deze tijd. In indigo kun je ervaren een ondraaglijke eenzaamheid, maar tegelijkertijd vanuit het individualiseren ook het verlangen naar gemeenschapszin. Bewustzijn roept deze kleur op en het pure indigo kan ook een gevoel van bescherming geven.

Als wij kijken naar de priester aan het altaar in de Michaëltijd, draagt hij de casula in de kleuren incarnaat (huidkleur) en lindegroen. Het lijkt alsof Michaël ons aankijkt en omdat hij ook het aangezicht van Christus uitdraagt, kunnen we in die indrukwekkende, liefdevolle kleuren de liefdeskrachten ervaren.

P.S: voor de kinderen is de tijd aangebroken om te vliegeren. Op de wind jouw eigengemaakte vlieger oplaten: wat een vreugde! In het Duits heet vliegeren: das Drachensteigen.

Juul Hodes

Adventstuintje, 2 december 15.15 uur

Op het moment dat de schemering langzaam inzet versieren we met de kinderen eerst een eigen kleine kaars. Daarna betreden we met de kinderen de kerkruimte die feeëriek verlicht is met kaarsen. De priester vertelt een kort verhaal over Maria en de engel. Vervolgens dragen de kinderen elk hun eigen brandende kaars naar een mooie transparant van Maria die opgesteld staat. Het licht van die kaarsen zullen de transparant doen oplichten. We horen muziek gespeeld op de lier en natuurlijk zingen we enkele mooie adventsliederen. Het geheel zal omstreeks 16.30 uur eindigen.

Aankondigingen

Zondag 16 september:

96 jaar na de stichting van onze gemeenschap willen we in twee korte bijdragen even stilstaan bij het menselijke aspect van deze omwentelingsimpuls in het leven van de stichters: naast hun te bewonderen krachtdadigheid en moed soms ook een versagen.

Toespraak op zondag:

De reeks toespraken vierwekelijks na de dienst op zondagen met als thema 'Christus als arts' werd in juni afgerond.

Vanaf de adventstijd zullen we na de dienst korte beschouwingen geven over epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst.

De eerste keer zal zijn op 9 december

Woensdag 10 oktober: Gemeentevergadering

Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben alleen leden van de Michaelkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar wordt de jaarrekening behandeld en in het najaar de begroting voor het komende jaar. Op 10 oktober zullen wij zowel de jaarrekening 2017, als de begroting 2019 behandelen.

U bent van harte welkom!

Namens het bestuur Yvonne van Delft

De Blauwe Brief:

Ingaand met het Adventsnummer – begin van het kerkelijke jaar – willen we, de Blauwe Brief in een nieuw jasje steken. In overleg met het bestuur werd er ook toe besloten om de verschijningsfrequentie van 5 naar 4 nummers terug te brengen. Dat is niet alleen kostenbesparend voor de gemeente, maar ook werk besparend voor de verzendploeg. De verschijningsdata zullen nu afgestemd worden op In Beweging.

De bibliotheek.

De bibliotheek van de gemeente Rotterdam is opnieuw ingericht. Op de onderste drie planken van de boekenkast staan in alfabetische volgorde boeken die geschreven zijn door priesters van de Christengemeenschap en boeken van antroposofen, die een bepaald christologisch thema belichten. Op de bovenste planken staan boeken van en over Rudolf Steiner. De namen van de auteurs en de titels van de boeken zijn in een catalogus opgenomen.

In de boekenhoek liggen enige exemplaren van deze catalogus ter inzage. U wordt van harte uitgenodigd de catalogus te bekijken. Voor een goed beheer van de bibliotheek is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met het uitlenen en lenen van boeken, zodat de collectie voor iedereen beschikbaar blijft. Als u een boek wilt lenen dan kunt u dat doen door in het "uitleenboek" de datum van lening, de naam van de auteur, de titel van het boek en verder uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te noteren. De uitleentermijn bedraagt één maand. Het geleende boek inleveren kan door het onder de onderste boekenplank terug te leggen en zelf uw naam bij de door u genoteerde gegevens in het uitleenboek door te strepen. Als u het boek langer wilt lenen dan graag overleg met mij.

Uit de opbrengst van de verkoop van 2e hands boeken kunnen we nieuwe boeken aanschaffen. Voor uw vragen, opmerkingen of suggesties sta ik graag tot uw dienst.
Kees van Drunen.

Zaterdag 13 oktober 2018 Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden in Zutphen

Het Landelijk Bestuur organiseert deze dag als gelegenheid om elkaar te ontmoeten over de grenzen van de eigen gemeente heen. We staan deze keer ook stil bij ontmoetingen over de grenzen van de Christengemeenschap heen. We ontmoeten u graag in Zutphen!

Programma:

9.30 Gelegenheid om de Mensenwijdingsdienst bij te wonen

- gevolgd door koffie/thee, ontvangst
- 11.00 Opening door Wilma Roem, voorzitter Landelijk Bestuur
- Leden van het landelijk bestuur vertellen over het reilen en zeilen van het bestuur in het afgelopen jaar.
 - De gemeente Zutphen stelt zich voor
 - Jong en spiritueel, de Christengemeenschap
Wat gebeurde er in het groeiende netwerk Jong en Spiritueel en wat staat er op stapel?
 - Inleiding door Ignaz Stegeman, geestelijke in Rotterdam
Thema: ontmoeting over de grenzen van de Christengemeenschap heen
 - Lunch
 - Inica Loe en Marianne Lampe bevragen elkaar over hun ervaringen in de Raad van Kerken in Amsterdam en Zeist: wie ontmoeten ze en wat ontdekken ze?
 - Actief intermezzo
 - Gespreksgroepen
Thema: ontmoeting en gemeenschapsvorming
 - Thee en terugkoppeling
- 15.30 Cultische afsluiting

Voor de lunch wordt u verzocht zelf brood mee te nemen. Voor koffie/thee en een kopje soep wordt gezorgd. De mensen die voor de catering zorgen vinden het prettig als ze weten dat u komt. Aanmelden liefst per mail bij het landelijk secretariaat secretariaat@christengemeenschap.nl, tel. 070-3451506.
Plaats van samenkomst: Badhuisweg 27, Zutphen

Met het oog op de wereld

We richten twee keer per jaar een gemeenteavond in om onze maatschappelijke blik te verruimen. Verschillende leden en belangstellenden zijn op uiteenlopende plaatsen - professioneel of als vrijwilliger - in de samenleving werkzaam. We nodigen mensen uit om over hun werk en hun ervaringen te vertellen, zodat we 'met hun oog op de wereld' kunnen meekijken. Voor ideeën staan we graag open en u kunt die doorgeven aan Ignaz Stegeman.

‘Voor licht uit warmte’.

Op woensdag **7 november** komt Henk Stolk ons vertellen over iets dat hem na aan het hart ligt. Velen hebben in de pers zeker gelezen dat op Europees niveau het besluit is genomen dat de halogeenlamp gaat verdwijnen om plaats te maken voor de LED verlichting. Maar daarmee gaat iets zeer wezenlijks verloren dat met het licht verbonden is.

De titel van de avond is ‘Voor licht uit warmte’. In de kerk liggen kleine flyers om ook anderen op deze avond te kunnen wijzen.

Versterking van De Christengemeenschap Seminar 17 november OVERBRUGGEN

Beste vrienden,

Het is toch al snel weer een paar jaar geleden dat het landelijk bestuur van De Christengemeenschap aandacht vroeg voor de versterking van De Christengemeenschap. In Rotterdam hebben we op die oproep van harte gereageerd: er kwam een groepje dat onderzocht wat dat onderwerp voor ons zou kunnen betekenen. Dit had tot gevolg dat we twee paden bewandeld hebben: onderzoek bij onszelf, naar binnen en onderzoek van het terrein buiten ons.

Naar binnen

Bij de weg naar binnen hebben we onszelf en elkaar bevraagd wat De Christengemeenschap voor ons betekent, op wat voor manier we kennis gemaakt hebben met de Michaelkerk en wat onze goede voornemens waren met betrekking tot de versterking van onze gemeenschap. Deze weg heeft geleid tot enkele initiatieven die o.a. te maken hadden met de bejegening naar elkaar en naar nieuwe bezoekers. En daar is ook de Brongroep ontstaan: een studiegroepje waarin het boek van Wolfgang Gädeke “Anthroposophie und die Fortbildung der Religion” wordt besproken: terug naar het ontstaan van De Christengemeenschap en haar verhouding tot de antroposofie. Dit groepje is nog steeds actief en beschouwt het boek als een grote inspiratiebron.

Naar buiten

Verder was er het sterke verlangen om onszelf te laten zien aan de 'buitenwereld'. Ignaz is al enige tijd lid van de Raad van Kerken in Rotterdam en heeft daar waardevolle contacten gelegd. We realiseerden ons, dat wij, als Michaelkerk, zoveel antwoorden op vragen hebben en dat we de mogelijkheid moeten scheppen om onszelf te laten zien. Dus zachtjes de ramen en deuren openen en het licht ons gebouw binnen laten komen, zodat we gevonden kunnen worden.

Samen

En met wie kun je dat 'gevonden worden' nu beter doen dan met onze verwanten in de antroposofie: de Ledengroep Rotterdam van de Antroposofische Vereniging en de bestuursleden van Stichting Antroposofisch Huis. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met leden van de drie initiatieven om te proberen tot een gezamenlijkheid te komen. Verheugend is dat het Antroposofisch Huis garant wil staan voor een sluitende begroting.

Seminar

In hoeverre dat vruchtbaar gebleken is, kunnen jullie meemaken op het seminar dat we op 17 november gezamenlijk organiseren met als titel **OVERBRUGGEN** het vreemde ~ ik ~ de ander.

Het vreemde ~ik ~de ander

Inspiratiebron voor dit thema is het boekje "De Indringer" van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy. Nancy krijgt op enig moment problemen met zijn hart en het enige wat hem kan redden is een harttransplantatie. Hij komt terecht in een emotionele rollercoaster en probeert daarin zijn positie te bepalen. Daarbij stelt hij zich vragen als: hoe kan dit trouwe hart, dat zo geluidloos mij al die jaren heeft gediend, een ongewenst element worden? Hoe verhoud ik me tot het vreemde hart, de indringer, voor wie ik me zo moet inspannen om het te vriend te houden, terwijl die indringer geen enkele poging doet om zich aan mij aan te passen? (Nancy moet medicijnen slikken om de afstoting door zijn lichaam tegen te gaan, maar die medicijnen bezorgen hem ernstige bijwerkingen). Dit boekje is niet alleen een persoonlijk verslag van de transplantatie, maar ook een

reflectie over de menselijke identiteit die tot in haar hart door vreemdheid is getekend. In een interview zegt Nancy: “De gedachte dat het vertrouwde, innerlijke, de plaats van het meest onvertrouwde is, spreekt me aan. Daar waar men in zichzelf denkt door te dringen vindt men het vreemde”.

Het onderzoek naar het vreemde in ons en buiten ons is het thema van het seminar op 17 november. Ignaz geeft een lezing, Clarine Campagne (bestuur AViN) gaat met ons aan het werk, er wordt gezongen en er is poëzie. Jullie zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij dit eerste seminar op:

zaterdag 17 november van 10.00 uur tot 14.30 uur

Plaats: Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9 te Rotterdam.
Namens de voorbereidingsgroep, Lida Veringmeier

Gemeenteavond 28 november, Afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. De laatste woensdag van het jaar kijken we met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeentelven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen. Aan het eind van de avond sluiten we het geheel af met een cultische dagsluiting.

Actueel

Spelers gezocht voor Kerstspelen 2018

Ook dit jaar willen wij de kerstspelen uitvoeren om zo een bijzondere bijdrage te leveren aan een verdiepende beleving van de Kerstgedachte en Epifanie.

Daarom deze oproep aan jong en oud, met en zonder spel ervaring, want er zijn weer meerdere spelers nodig.

De regisseurs zijn ook dit jaar,
Egbert Melchior voor het Kerstspel,
Rudolf van Lierop voor het Driekoningenspel.

De repetities voor het Kerstspel zijn op de maandagavonden om 19.30. De eerste repetitie zal beginnen op 1 oktober.

De repetities voor het Driekoningenspel beginnen op dinsdag 30 oktober OF vrijdag 2 november. Met de spelersgroep zal bekeken worden of we repeteren op de dinsdagavonden OF vrijdagavonden om 19.30.

De uitvoeringen zijn gepland op,
Kerstspel

- kerk zaterdag 22 december
- Orion vrijdag 21 december

Driekoningenspel

- kerk zaterdag 12 januari

Hopelijk wil de basisschool Gouda weer bij ons het Paradijsspel komen uitvoeren. Hierover is nu nog niets bekend.

De mensen die al eens meegedaan hebben weten hoe leuk en verrijkend het voor jezelf is om mee te doen, of je nu een kleine rol hebt of een grote rol. Je brengt samen als Kompanij iets tot stand en geeft dat als geschenk aan iedereen die het wil horen, zien en beleven. Hoe mooi is dat? Ook als u nog geen ervaring heeft is dat geen belemmering en bent u van harte welkom. Wilt u meer informatie dan kunt u praten of mailen met de regisseurs.

Schroom vooral niet om deze mensen te benaderen met uw vragen. Als u besluit om mee te doen kunt u zich opgeven bij de regisseurs. Wij hopen erop dat we ook dit jaar weer met een voltallige Kompanij aan het werk kunnen.

De Kompanij

Van de kring West-Brabant

September is gewoontegetrouw de start van een nieuw seizoen. Naast oude en vertrouwde activiteiten zoals de evangelieavonden en de studieavonden is er ook de maandelijkse mensenwijdingsdienst. Op 24 maart werden wij door middel van een mededeling van de bewindsdrager Ernst Terpstra op de hoogte gesteld van de wijzigingen in het convent van de gemeente te Rotterdam. José Mosseveld zou worden uitgezonden naar de gemeente Arnhem. Op 23 juni hebben wij met een korte bijeenkomst met verhalen, gedichten, een lied en een cadeau afscheid hadden genomen van José als onze gemeentegeestelijke, een taak die zij tien jaar lang heeft vervuld. Haar taak in West-Brabant wordt overgenomen door Ignaz Stegeman. Voor velen een oude bekende, want hij was als geestelijke reeds in een vroeg stadium betrokken bij de oprichting van onze kring en al weer sinds vele jaren als priester verbonden aan de gemeente Rotterdam. Voor degenen die hem nog niet zo goed kennen is er gelegenheid om op de eerste evangelieavonden of na de mensenwijdingsdienst op 22 september nader kennis met hem te maken. Op donderdag 4 oktober bent u van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Kringavond. Hierop zullen, naast een opmaat die verzorgd wordt door Ignaz Stegeman, vooral organisatorische zaken aan de orde komen, zoals wie doet wat, wie wil zijn of haar taak voortzetten en minstens zo belangrijk: wie wil een nieuwe taak op zich nemen? Graag zien wij u op één van onze activiteiten en natuurlijk op de Algemene Kringavond.

Namens de kerngroep,
Dick Kruik

Programma in Breda

data: zie de agenda.

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 09.30 uur.

Kringavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken
Eens per vier weken wordt op donderdagavond het Johannes-evangelie gelezen en besproken.
De kringavonden zijn in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.45 uur

Programma in Middelburg

De mensenwijdingsdienst in Middelburg vindt in principe elke 2^e en 4^e zaterdag van de maand plaats om 10 uur:

Data: 22 september; 13 en 27 oktober; 10 en 24 november; 8, 22 en 26 december (tweede kerstdag)

Na de mensenwijdingsdienst is er een inhoudelijke bijdrage over de epistels op 22 september Michael, 24 november Advent, 22 december de drie kerstepistels.

Elke tweede donderdag van de maand bespreken we van 15u30 tot 17u. het Johannesevangelie: 13 sept. 11 okt. 8 nov. 13 dec.

Drieluik: substanties in de mensenwijdingsdienst: donderdag van 15 tot 18 uur. 25 okt: het brood, 22 nov: de wijn, 24 jan.: wierook

Bestuursvergaderingen: 13 sept. en 8 nov.

Algemene vergadering: zaterdag 3 november

Mededelingen

Uit het gemeenteboek:

huwelijkswijding: op 24 juni ontvingen Marjan Keuter en Robert Stoop het sacrament van de huwelijkswijding.

Getuigen: Hildebrand Lievegoed
Dirk Roodnat

Vakantiebijdrage

In onze tent met een prachtig uitzicht op Jungfrau, Mönch en Eiger en onvergetelijke beelden van het Alpenglühen dachten we aan al degenen die het mogelijk maakten deze zomer van dat schouwspel te kunnen genieten.

Mede namens Sonja, Ignaz Stegeman

Lieve mensen,

Mijn priestertaak in de gemeente in Arnhem is vorige week goed van start gegaan en ik heb er alle vertrouwen in. Na een zeer hete zomer in alle opzichten, qua temperatuur en inspanningen rond het verhuizen, klussen en dozen uitpakken, beginnen Jo en ik nu meer thuis te raken in ons fijne huis in Huissen. De tuinkabouter staat geduldig bij de beginnende kuil te wachten op de vijver en natuurlijk op de vissen. Hartelijk dank voor de ruime schenking voor de tuinbank, die nog gaat komen.

Jo en ik kijken met grote dankbaarheid terug op het afscheid van de Rotterdamse gemeente met humorvolle en leuke bijdragen en mooie toespraakjes en niet te vergeten de goed gekozen gedichten en de hartverwarmende liedjes met zelf gecomponeerde muziek. Het herinneringsboek is een prachtige, kleurrijke verzameling van lieve briefjes en kaarten geworden, aangevuld met heel eigen creaties en foto's. Fijn om hierin te kunnen bladeren en lezen. Jo en ik voelden ons na die ochtend met deze mooie afrondingsbijeenkomst blij en voldaan. We gingen met warme gevoelens naar huis, om kort daarna op weg te gaan naar Huissen. Een goede herfst toegewenst!

Hartelijke groeten van Jo Smeets en José Mosseveld

Afwezigheid van de geestelijken

Allen: Nederlands-Vlaamse synode in Zeist,
24 t/m 26 september
19 t/m 21 november

Ignaz Stegeman: retraite 29 oktober t/m 2 november

Hilde Cauwenbergh: retraite 3 t/m 7 december
(op 4/12 valt de dienst dan uit)

Agenda

zondag	16 sep.	10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.50 uur	toespraak Stichtingsimpuls 1922
dinsdag	18 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	19 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps R'dam
donderdag	20 sep.	20.00 uur	gespreksgroep Breda
vrijdag	21 sep.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	22 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst Breda
zondag	23 sep.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.30 uur	koor
dinsdag	25 sep.	Geen dienst i.v.m. Synode	
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	26 sep.	Geen dienst i.v.m. Synode	
donderdag	27 sep.	20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps Gouda
vrijdag	28 sep.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.00 uur	seniorenochtend
Michaëldag			
zaterdag	29 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		16.00 uur	verhaal eerste klassers en ouders
Michaëlzondag			
zondag	30 sep.	9.00 uur	Michaëlviering voor de kinderen
		9.30 uur	verhaal grote kinderen
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst

		11.50 uur	Michaëlviering Inhoudelijke bijdrage m.m.v. Michaëlkoor
dinsdag	2 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	3 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.40 uur	Studiegroep 'Credo'
		20.00 uur	leesgroep
donderdag	4 okt.	20.00 uur	kringavond Breda
vrijdag	5 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	6 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst Breda
zondag	7 okt.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.30 uur	koor
maandag	8 okt.	13.30 uur	brongroep
dinsdag	9 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	10 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	gemeentevergadering
vrijdag	12 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	13 okt.	16.30 uur	voorbereiding jeugdwijding
zondag	14 okt.	10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	16 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	17 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.40 uur	studiegroep 'Credo'
		20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps R'dam
donderdag	18 okt.	20.00 uur	Apocalyps-groep te Gouda
vrijdag	19 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	21 okt.	9.30 uur	verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.30 uur	koor
dinsdag	23 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	24 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	ministrantenbijeenkomst
donderdag	25 okt.	20.00 uur	evangeliegroep Breda
vrijdag	26 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst

einde zomertijd

zondag	28 okt.	10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	30 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	31 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.40 uur	studiegroep 'Credo'
		20.00 uur	lees- en gespreksgroep
vrijdag	2 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	3 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst Breda
zondag	4 nov.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	6 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	7 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	programmacommissie
		20.00 uur	met het oog op de wereld
vrijdag	9 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	11 nov.	10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.30 uur	koor
dinsdag	13 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	14 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.40 uur	studiegroep 'Credo'
donderdag	15 nov.	20.00 uur	Apocalyps-groep te Gouda
vrijdag	16 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	17 nov.	10.00 uur	seminar 'Overbruggen'
		16.30 uur	voorbereiding jeugdwijding
zondag	18 nov.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	20 nov.	Geén dienst i.v.m. Synode	
woensdag	21 nov.	Geén dienst i.v.m. Synode	
		20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps R'dam
donderdag	22 nov.	20.00 uur	evangelieavond Breda
vrijdag	23 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	25 nov.	10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	27 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst

woensdag	28 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.40 uur	studiegroep 'Credo'
		20.00 uur	afsluiting kerkelijk jaar
vrijdag	30 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
		9.00 uur	altaarbloemengroep
zaterdag	1 dec.	10.00 uur	mensenwijdingsdienst Breda

1^e Advent

zondag	2 dec.	9.30 uur	verhaal klas 1t/m3 en 4t/m6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.30 uur	koor
		15.15 uur	adventstuintje
dinsdag	4 dec.	Geén dienst	
woensdag	5 dec.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	lees- en gespreksgroep
donderdag	6 dec.	20.00 uur	Apocalyps-groep te Gouda
vrijdag	7 dec.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst