

De Christengemeenschap

beweging tot religieuze vernieuwing



Aan de Stroom
Kersttijd 2018

Jaargang 1 nr. 4

Kom, Kind, in onze harten en bedwing de storm
die is ontstaan door onze zelfzuchtige wensen.
Weef uit Uw licht, Uw leven, Uw Liefdesvuur
een nieuwe harteklop voor alle mensen.

Uit: Meditatieve spreuken voor iedere dag
Adam Bittleston
Uitgeverij Christofoor

Liefde op het eerste gezicht.

Heel vertrouwd met kerst is het beeld van het kind. Wie heeft niet ooit in stille verwondering en in alle rust een klein kind waargenomen hoe het op de indrukken van de wereld om zich heen reageert, op de hand van de moeder, op een speeltje of op wat ook: verwondering en een tastend aanraken en leren kennen. 'Liefde op het eerste gezicht'.

Die verwondering en liefde vast te houden wanneer je ontdekt dat alles ook kan worden gebruikt is haast niemand van nature gegeven. De woorden echter van de epistels en met name het invoegsel in de kersttijd wekken het besef om het niet te vergeten. Het besef dat alles wat ons omringt en ons tot beheer en gebruik gegeven is doordrongen is van geest. Het besef dat die zichtbare wereld zichtbaar kan maken wat daarin als goddelijk geestelijke kracht werkt.

Als soms voor een moment de sluier even opzij wordt geschoven die het zo vaak verhult, dan kan onze liefde ontvlammen. Misschien niet als die liefde op het eerste gezicht zoals dat is bij het kleine kind, maar wel als iets dat we kunnen leren. Dat tastende en spelende kleine kind doet het ons voor maar ook wij kunnen leren het goddelijke in het zichtbare te schouwen en dat tot bron te maken van al ons handelen.

Ignaz Stegeman

Kristal en sterren

Sterren, versplinterd heelaal,
Vuur langs de hemel heen –
O Christus, begraven kristal,
Vuur dat bevroor in de steen.

Ter weerszij der wereld geplaatst,
Wordt der sterren koud firmament
Tot een glinst'renden gletscher weerkaatst
In de kern van elk element.

En tussen hen beiden schuift
Een schaduwspel door de tijd
Van stervende vormen, en stuift
Weer uiteen naar hun eeuwigheid –

Welk een goedheid van God
Heeft, toen de vloek was gesteld
Over ons donkerend lot,
De weinige eeuwen geteld.

En schiep uit zijn witte schoot
Dit onuitputt'lijk geluk
Tussen licht en licht, en de dood
Als een tintelend oogenblik! –

Marinus Nijhof

In de tijd van de heilige nachten en rond de jaarwisseling spreken wij veel goede wensen uit. Maar wat is dan wel goed? We kunnen elkaar en onszelf toch eigenlijk vooral toewensen dat het nieuwe jaar brengen mag wat ten diepste hoort bij ons lot en dat we daar instemmend op kunnen antwoorden.

Ignaz Stegeman en Hilde Cauwenbergh

Het regelmatig verzenden van deze digitale uitgave 'Aan de Stroom' is in principe gratis. Mocht u echter uit waardering toch iets extra's voor de gemeente Rotterdam willen doen, dan besteden we die schenking ten behoeve van de nieuwbouw achter onze Michaelkerk.

U kunt een bijdrage onder de naam 'Aan de Stroom' overmaken op rekening: NL23 TRIO 0254 6661 40 t.n.v De Christengemeenschap Rotterdam.

'Aan de Stroom' is een uitgave van De Christengemeenschap Rotterdam
Redactie: Ignaz Stegeman en Hilde Cauwenbergh