

ACTUEEL:

21 mei 14.00 – 18.00 uur, Amsterdam Mini-symposium Christengemeenschap



De vrije wil: illusie of roeping?
Mini-symposium van de Christengemeenschap.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de herziene vertaling van het Nieuwe Testament, 500 jaar nadat Erasmus de eerste gedrukte uitgave van het Griekse Nieuwe Testament uitbracht, organiseert de Christengemeenschap een mini-symposium op zaterdag 21 mei.

Sprekers:

- Désanne van Brederode (schrijfster en publiciste), over 'Erasmus en het bezielen van de taal'.
- Guus van der Bie (arts) over 'Het menselijk lichaam en de vrije wil'.
- Ton Besterveld (geestelijke en vertaler), over 'Het boek van de vrijheid'.

Ook zijn er kunstwerken te zien van Sonia van der Klift.

Aanmelden (wegens beperkte zaalruimte) via secretariaat@christengemeenschap.nl,
of tel. 070-345 1506

Toegang: € 7,50

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102, Amsterdam

TERUGBLIK:

Terugblik op werken aan Verbondenheid in Verscheidenheid

De werkgroep *Verbondenheid in verscheidenheid* ontstond nadat in 2012 tijdens een gemeenteavond de vraag werd gesteld: "Kunnen we geweldloze communicatie te hulp roepen bij het gesprek over het moeilijke onderwerp 'geld'?" Er waren door gemeenteleden al ervaringen opgedaan binnen de Christengemeenschap, zoals in de Landelijke Raad, met het werken met de uitgangspunten van geweldloze communicatie, zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Er werd een voorbereidingsgroep gevormd: Diederik van Leeuwen, Egbert Melchior, Hanske Rijpma, Kees van Drunen, Lieke van der Ree en, met een onderbreking, Marjan Keuter.

We organiseerden drie gemeenteavonden waarin gesproken werd over wat belangrijk is in

het communiceren in de Christengemeenschap en waar we door middel van kleine oefeningen meer bewustzijn kregen voor hoe communicatie werkt. Onderwerpen van gesprek tijdens de avonden waren:

Luisteren naar de ander, veiligheid ervaren om je uit te spreken, in verbinding blijven met de ander en jezelf, Christus ervaren in het gesprek, hoe doe je dat?

Er werden ervaringen gedeeld over situaties waarin het gesprek 'klopte' of wanneer misgelopen communicatie pijn en gekwetstheid met zich mee had gebracht en hoe moeilijk het is om dan de verbondenheid te herstellen.

We namen voor de derde gemeenteavond het onderwerp 'stilte'. We bespraken wat een behoefte als "Ik wil graag stilte voor de mensenwijdingsdienst," betekent. We oefenden hoe je zodanig kunt communiceren dat je trouw blijft aan jouw behoefte en dat er ruimte is voor de ander en diens behoefte. Ook onderzochten we letterlijk wat het betekent om samen stil te zijn.

Tijdens deze avond lichtte op dat waar de één behoefte heeft aan stilte voor de mensenwijdingsdienst, de ander juist het gesprek, de ontmoeting nodig heeft. En dat door te luisteren naar elkaar, zich in te leven in de ander, een nieuwe ruimte ontstaat waar beide behoeften kunnen bestaan.

Omdat het oefenen met geweldloze communicatie veel vraagt, wilden we eerst in kleine kring verder oefenen en vormde de voorbereidingsgroep zich om tot een werkgroep. Het luisteren naar elkaar zonder oordelen en het zoeken naar de juiste vraag was hierbij van grote waarde. Hierbij keken we ook terug op situaties waarin de communicatie niet goed was verlopen. Het was fijn om elkaar daarin te ondersteunen en op weg te helpen.

Het lijkt tijd geworden om tot nieuwe werkvormen te komen. Daarom hebben we aan het eind van onze laatste bijeenkomst gezamenlijk de kaars uitgeblazen en zo afscheid van de werkgroep genomen.

Marjan Keuter

Redactie: Yvonne van Delft, Thea van Veen