

Beste vrienden,

Wij wensen u een goede zomertijd. Het eerstvolgende nummer komt waarschijnlijk in september. Kopij kan worden ingeleverd tot 25 augustus.

### ACTUEEL:

#### Bericht vanaf de jaartafel



Dit voorjaar hebben we te maken gehad met een overstroming bij de achtermuur van de gemeentesaal. De hoek waar de jaartafel staat, is ook flink nat geworden. Toen ik met Pinksteren de doeken verwisselde, ontdekte ik dat de muur nog niet droog is en de verf erg aangetast door het vocht. Ook de ruimte onder de tafel is nog altijd klam.

In overleg met Rudolf van Lierop (onderhoudsgroep) is afgesproken om in de zomervakantie de jaartafel niet op te stellen. Zo kunnen de muren drogen en kan het nodige onderhoud gepleegd worden. Het is een minder fraai gezicht, komend uit de cultusruimte, maar in september zal ik weer nazomertinten laten verschijnen.

Marjan Keuter

---

### ACTIVITEITEN:

#### Zomercursus: "Brood en Wijn tot heilig sacrament"

4, 5 en 6 augustus, donderdag t/m zaterdag ; 9.30 - 12.00 uur



In deze zomerse periode zullen we ons drie ochtenden bezig houden met de substanties van het sacrament van brood en wijn. We spreken over de oorsprong van dit sacrament en wat de spirituele achtergrond is van brood en wijn.

Door de verschijnselen zoals ze zich voordoen waar te nemen en met elkaar te onderzoeken, kunnen we er in de kunstzinnige verwerking vorm aan geven. Op deze manier zal een diepere beleving mogelijk kunnen zijn bij het gezamenlijk voltrekken van de mensenwijdingsdienst op de zondagochtend.

De ochtenden vinden plaats van 9.30 tot 12.00 uur.

Graag vóóraf aanmelden bij de organisatoren.

José Mosseveld ( [j.mosseveld@gmail.com](mailto:j.mosseveld@gmail.com) ), Lieke van der Ree ( [vanderree@zonnet.com](mailto:vanderree@zonnet.com) ) en Diederik van Leeuwen ( [kunst@diederikvanleeuwen.com](mailto:kunst@diederikvanleeuwen.com) )

---

## 7 september 19.30 uur Gemeenteavond met Mathijs van Alstein “De lans van Longinus: de mysteriën van licht en duisternis”



In het evangelie van Johannes staat hoe een niet nader genoemde Romeinse soldaat de zijde van Jezus doorboort met een lans. In de apocriefe evangeliën staat dat het hier gaat om Longinus. Zijn daad bevrijdt uit het dode lichaam een grote hoeveelheid water en bloed, die de aarde doordrenken. Wie was deze Longinus? Wat is de betekenis van het graalsbloed dat hij laat vloeien? Waarom is hier sprake van water en bloed? En wat heeft dit bloed van Christus te maken met de eucharistie, die de avond tevoren ingesteld werd? Een antwoord op deze vragen leidt ons binnen in de geheimen van de verlossing, de mysteriën van licht en duisternis. Al snel zal daarbij blijken, dat in de wereld van de graal ieder antwoord twee nieuwe vragen oproept...

---

## Open Monumentendag 10 september



Het thema van de Open Monumentendag is Iconen en Symbolen. Wij hebben geen iconen of symbolen in de Michaëlkerk, maar wel een prachtige altaarschildering. En eigenlijk is ons hele gebouw een icoon. Officieel is het een modern monument, een voorbeeld van organische bouwkunst, waarover veel te vertellen valt. Er is een A5-boekje beschikbaar over ons gebouw vol informatie.

---

## 5 oktober 20.00 uur Gemeenteavond “Vlamvatten – Creatieve geest”



Eind 2014 is onze gemeente de uitdaging aangegaan om de Christengemeenschap Rotterdam te versterken, mede naar aanleiding van het rapport van de landelijke werkgroep ‘Versterking van de Christengemeenschap’.

In 2015 zijn er groepjes gevormd, die het afgelopen jaar achter de schermen gewerkt hebben aan onder meer communicatie, het sociale aspect van de gemeente en gesproken hebben over tijdsfenomenen en bronnen.

Op de gemeenteavond van 5 oktober staat centraal hoe we de ‘versterkings’ vlam brandende kunnen houden. We nemen de tijd voor reflectie met een speciale oefening en er is een vooruitblik op de Pinksterconferentie in 2017. We willen met deze avond het enthousiasme voor versterking levend te houden.  
Rens Frommé

---

## TERUGBLIK:

### 18 mei 20.00 uur Gemeenteavond met als thema: Kleuren aan het altaar



Aan de hand van alle kazuifels doorliepen wij met Sonja Stegeman - Pasmaan het hele cultische jaar: Het was heel bijzonder om telkens aan de hand van de kazuifel van de betreffende feesttijd met elkaar te ervaren en uit te wisselen welke uitwerking de kleuren op ons hebben.

Aan het einde van de avond hingen alle kazuifels op rij stoelen voor het altaar:

Advent: Blauw - blauw , Kerst: Wit - Lila, Epifanie: Purper - donker purper, Lijdenstijd: Zwart- mat zwart, Pasen: Rood - groen, Hemelvaart: Rood - goud, Pinksteren: Wit - geel , Johannestijd: Wit - geel, Triniteit: Lila - oranje, Michaeltijd: Roze (wilde hondsroos) – lichtgroen

Nog nooit had ik alle kazuifels in één keer gezien. De kleurenpracht bleef op mijn netvlies achter op weg naar huis. De mensenwijdingsdienst krijgt er met deze ervaring voor mij een verdieping door.

Er komt nog eens een gemeenteavond als deze , voor de mensen die dit hebben gemist, maar wanneer is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte !

Yvonne van Delft

---

### 21 mei 14.00 – 18.00 uur , Amsterdam Mini-symposium Christengemeenschap



Ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament, in het gebouw De Nieuwe Liefde.

Meerdere sprekers leverden een bijdrage over het thema: 'De vrije wil: illusie of roeping?'

Guus van der Bie gaf een bondig college embryologie over het menselijk lichaam en de vrije wil. Waar begint ontwikkeling, waar begint beweging en vorm? Door met ons te kijken naar fases in de embryonale ontwikkeling maakte hij zichtbaar hoe in het innerlijk oprichtingsgebaar van de menselijke gestalte het midden al vrij is

tussen hoofd en ledematen. Een gebaar dat we zien in de mensenwijdingsdienst in de Christusgroet.

Ton nam ons mee op zijn zoektocht naar de betekenis van 'geloven'. De ontdekking dat geloven een vertrouwen is en zo een bestaansgrond geeft aan de zoekende, tastende mens is onder meer terug te vinden in de brieven van Paulus.

In dit proces werken het zoeken naar Vrede, Gerechtigheid en Waarheid als een weg naar vrije verbinding met de geestelijke wereld.

"Alleen waarheid zal u vrijmaken.

Désanne van Brederode nam ons mee in de denkwereld van Erasmus.

Erasmus was een tijdgenoot van Luther en zij correspondeerden fel over hoe de bijbel verwoord moest worden. Waar Erasmus zocht naar een eigen ontwikkeling met zijn vertaling van het Nieuwe Testament, was Luther juist gericht op het vastliggende en het genade zoeken in de bijbeltekst.

Ernst Terpstra sprak woorden van dank aan allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen van de totstandkoming van de nieuwe vertaling door Ton Besterveld.

Marjan Keuter

25 juni Zaterdagavond

Lezing Bastiaan Baan 19.30 uur  
"Sporen van Christus in Amerika"



Er scheen een bijzonder licht....

Aan het begin van de lezing van Bastiaan Baan was er een bijzonder lichtspel te zien op de muren van de cultusruimte. Te horen was er het verslag van zijn zoektocht naar de oudste sporen van de werkzaamheid van Christus in Amerika. Hij schetste ons zijn zoektocht als een legpuzzel. Het eerste deel hiervan vormde zijn kennismaking, op 21 jarige leeftijd met verschillende Indianenstammen. Bij deze oorspronkelijke bevolking was / is de kennis en kunde nog aanwezig om 'in de aarde te schrijven' en 'in de aarde te lezen'. Dit wil zeggen dat ze zaken betreffende 'de wereld' kunnen aflezen aan de natuur. Ook kunnen ze hun invloed uitoefenen middels de natuur. Een tweede deel van de puzzel betrof de ontmoeting met een Colombiaanse man die veel kennis had van de Indianencultuur en zelf daar een ingewijde was. Na een adembenemend verslag van de gebeurtenissen rondom deze man, volgde een relaas over het derde stuk van de puzzel. Dat waren de legendes die door Amerika, bij Indianenstammen van het hoge noorden tot diep in het zuiden van Zuid - Amerika, al eeuwen de ronde doen. Deze legendes vertellen over 'De Heer van Wind en Water' of 'The White Healer' zoals hij ook wel genoemd werd. Twee boeken hierover noemde Bastiaan Baan als belangrijke bronnen: He Walked The Americas van L. Taylor Hansen en The Other America van Carl Stegmann. Als laatste stukje van de legpuzzel noemde Bastiaan een lezing van Rudolf Steiner, waarin Steiner ontwikkelingen over dit onderwerp aangaf, die Bastiaan naast het ontbrekende puzzelstukje ook beschouwt als een aanzet om verder te gaan met zijn onderzoek. Aan het einde van deze lezing was de weerschijn van de zon niet meer te zien op de muren, maar er scheen wel een bijzonder licht....

Renske van Pomeran



26 juni Bastiaan Baan vertelt over het Seminary in Spring Valley 12.00 uur



Met de nog naklinkende inspirerende lezing van Bastiaan Baan op zaterdagavond 25 juni, waarin hij ons meenam in de wereld vol inspiratie, initiatie en imaginatie van de indianen en hun ontmoeting met de Christus, volgde op zondag 26 juni de mensenwijdingsdienst in Amerikaans Engels.

Ik bemerkte dat er een andere klankkleur ontstond, een andere sfeer dan in het Nederlands. Er was geen ruimte voor afdwalen, ik was nog meer geconcentreerd en verbonden dan anders, voelde me opgenomen in het geheel.

De drukte en gepraat in de gemeentezaal gingen aan me voorbij en ik was in staat de innerlijke stilte en vrede nog even vast te houden.

Vervolgens konden we het kunstwerk van Ignaz Stegeman bewonderen. We liepen er rondom heen en bekeken elk detail van deze albasten figuur. Proficiat Ignaz!!!

En...alsof er dit weekend niet al genoeg moois gebeurde, vertelde Bastiaan Baan over zijn werk en belevenissen aan het seminarie in Spring Valley.

Deze tijd vergt een andere omgang met studie en studenten dan voorheen. Het gaat niet meer om een opnemen van het studiemateriaal, maar om het te verteren en om te zetten in iets eigs.

Er wordt overlegd; studenten hebben hun inbreng en Bastiaan Baan als director moet luisteren naar wat er zoal van de individuele studenten komt.

Deze tijd vergt een wakkerheid en een andere omgang met studenten. Dat zal zeker doorwerken in de gemeenten waarnaar ze later uitgezonden worden. Wat niet verandert is dat het nog steeds een roeping is om te kiezen voor het werk als geestelijke in de Christengemeenschap. Dat geldt evenzeer voor het begeleiden van de studenten, de nieuwe toekomstige geestelijken, die straks ergens in de wereld aan de slag zullen gaan. Misschien kiest men niet voor dit beroep; het leven, de geestelijke wereld kiest jou en men moet wakker zijn om deze roeping te horen.

Thea Stoffels



### **Gezamenlijke lunch 13.00 uur**

Na afloop konden de aanwezigen genieten van heerlijke broodjes met een sapje, koffie of thee. Het was fijn om zo ongedwongen in warme sfeer bij elkaar te kunnen zijn.

Wij hopen dat "onze" Rotterdamse gastvrijheid en warmte Bastiaan Baan en zijn vrouw vergezelt op de terugreis en uitnodigt nog eens terug te komen!

Yvonne van Delft

---

Redactie: Yvonne van Delft, Thea van Veen