



Heer tussen de zeven kaarsen!
Schenker van licht onverduisterd!
Helper van de ziel die worstelt
met de bittere vrucht der hartstocht
in de weidsheid van de nacht. –

Wie de Vader gaf te dragen:
Zonlicht be- en onbewegelijk,
helend geestelijke zwakheid
als die vormt uit donkere schaduw
dwaling die ontkent Uw Zijn. –

Christus' liefde roept de rozen
op, van 't kruis waaraan wij lijden,
Wachter aan de Poort der Hemelen:
Aardse daden, onvoltooide,
geeft Gods gunst kracht ter voltooiing.

Ja, Uw Ziel vereent ons voelen
met de zielen der gestorvenen:
reizigers naar sterrre-oorden;
en met zielen die teruggaan
naar de aarde, door Uw zegen.

Adam Bittleston

Feesttijden en evangelie

Michaëltijd

29 september t/m 28 oktober

- 29 sept. Matth. 22: 1-14 De koninklijke bruiloft
1 okt. Matth. 22: 1-14 De koninklijke bruiloft
8 okt. Efeze 6:10-19 De geestelijke wapenrusting
15 okt. Openb. 12: 1-18 De vrouw en de draak
22 okt. Openb. 19:11-16 De ruiter op het witte paard

Trinitarische tijd 4

29 oktober t/m 2 december

- 29 okt. Openb. 1: 1-20 De Mensenzoon
5 nov. Openb. 3 : 1-6 De brief aan de engel van Sardes
12 nov. Openb. 14 : 1-20 Het Lam op de berg Sion
19 nov. Openb. 21 : 1-27 Het nieuwe Jeruzalem
26 nov. Openb. 22 : 1-21 Ik kom spoedig

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:

Michaëlstijd

1 oktober t/m 28 oktober

- 1 okt. Matth. 22:1-10/14 De koninklijke bruiloft
8 okt. Luk. 14:15-24 De maaltijd
15 okt. Openb. 12: 1-10 De vrouw en de draak
22 okt. Openb. 19:11-16 De ruiter op het witte paard

Trinitarische tijd 4

29 oktober t/m 2 december

- 29 okt. Openb. 1: 9-16 De Mensenzoon
5 nov. Openb. 4: 1-8 De troon in de hemel
12 nov. Openb. 10: 1-11 De sterke engel
19 nov. Openb. 14: 14-19 De Mensenzoon
26 nov. Openb. 21 : 1-27 Het nieuwe Jeruzalem

Liederen

Michaëlstijd

- Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht
Mensenwijdingsdienst Laten wij afleggen
Dood noch leven

Trinitarische tijd

- Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht
Mensenwijdingsdienst Zie ons aan in uw offer
De waarachtige

Rondom de Dienst

De zondagsdienst voor de kinderen voor de 1^e klassers:

Kinderen uit de 1^e klas die op Michaëlzondag 1 oktober voor de eerste keer deelnemen aan de zondagsdienst voor de kinderen, worden voor een korte inhoudelijke en praktische voorbereiding hartelijk uitgenodigd op zaterdagmiddag 1 oktober om 16.00 uur. De ouders kunnen bij dat moment van voorbereiding met eventuele broertjes of zusjes natuurlijk ook aanwezig zijn. Graag vooraf een melding van deelname aan Ignaz Stegeman.

Verhaal op zondag

Veertiendaags is er gelijktijdig een verhaal voor kinderen uit zowel de klassen 1-3 als 4-6 van 9.30 – 9.55 uur. Daarmee afwisselend op de andere zondagen in een veertiendaags ritme is er een verhaal voor alle dan aanwezige kinderen.

Vorbereidingslessen op de jeugdwijding

Als voorbereiding op de jeugdwijding in 2019 vinden voor 7^e klassers de bijeenkomsten maandelijks plaats op zaterdag van 15.30 – 16.20 uur. De ouders ontvangen daarvan bericht. Voor data en leeftijdsgroepen: zie agenda.

De voorbereiding op de jeugdwijding in 2018 vindt ook plaats op zaterdagmiddagen van 16.30 – 17.20 uur (voor data zie agenda). De ouders ontvangen daarvan afzonderlijk bericht.

Zondag 1 oktober, om 9.15 u: Michaëlviering voor kinderen

Ook dit jaar wordt het Michaëlfest 's morgens weer gevierd vóór de zondagsdienst voor kinderen. Er wordt een verhaal verteld voor jong en oud, terwijl we zitten voor een heel bijzonder beeld.

Michaëltijd

De zomer lijkt nog maar kort geleden, waar we St. Jan vierden met een buitenvuur en met de dagen van zon en de prachtige sterrenregen in augustus. De meteoren vol ijzer die de aankondiging vormen van Michaël met zijn ijzeren zwaard.

We zijn een nieuw school- en werkjaar begonnen en hebben, misschien ongemerkt, opnieuw keuzes gemaakt: Schrijf ik me dit jaar in voor een activiteit? Waar geef ik mijn bijdrage aan? Ga ik contacten opnieuw aan? Dit afwegen van keuzes, verbindingen met andere mensen vraagt moeite en kracht. De kinderen zingen: “met de krachten die wij kregen, van de nacht en van de zon, willen wij aan het werk, geef ons wakkerheid en maak ons sterk”. Met Michaëls kracht kunnen we onder ogen zien: wat past bij mij. Waar ga ik voor staan? Het St. Jansvuur wordt nu een innerlijk vuur: waar loop ik warm voor? Het zonnelicht is minder sterk geworden, maar het innerlijk stralende licht blijft. Michaël strijdt tegen de draak, zoals wij ook strijden met onze eigen draak.

Want ieder van ons herkent wel een stukje in zichzelf waar het niet vanzelf gaat, waar je wel zo moedig je keuze in kan maken en dan toch weer de strijd dreigt te verliezen. Waar je enthousiasme niet zo beantwoord of begrepen wordt.

Michaël laat je niet wanhopen, maar wil, als je zijn hulp vraagt, de moedskracht geven om opnieuw te beginnen: rechtop te gaan staan.

De draak wordt bestreden, maar niet gedood: het gaat erom of jij de draak in bedwang kan houden.

Tijdens Michaëlvieringen laten de kinderen een vlieger op als beeld van de draak (in het Duits is het woord voor vlieger: Drache). De vlieger danst in de wind en je moet de lijn goed vasthouden en op tijd bijsturen om hem in de lucht te houden! En als de vlieger rustig in de lucht staat, is er een evenwicht gevonden tussen alle krachten die aan je trekken.

Michaël wordt vaak afgebeeld met naast zijn ijzeren zwaard een weegschaal. De weegschaal is een beeld van Michaël die niet oordeelt, want hij kijkt niet naar wat je op de weegschaal legt. Michael wacht tot wij bereid zijn, zijn hulp te vragen bij het zoeken naar innerlijk evenwicht.

De schalen van de weegschaal zijn van koper. Koper is het metaal dat het beste warmte geleid. Deze warmte gloeit op in ons hart en zo is Michaël een bereider voor het Christuslicht dat in ons hart wil wonen.

Marjan Keuter

Vooraankondiging Adventstuintje, 3 december, 16.00 uur

Het adventstuintje is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar. Ook jongere kinderen kunnen aanwezig zijn.

Aankondigingen

Ter herinnering:

Zondag 17 september: Voordracht na de dienst

Thema: *Christus als arts – Sacrament en genezing*

Nadat de aandacht zich eerst op de ontwikkeling van de cultus in de voorchristelijke tijd heeft gericht en de vraag wat er in vroegere tijden werd geofferd, bezinnen we ons er nu op wat maakt dat brood en wijn in onze tijd drager kunnen zijn van een heel bijzondere kracht.

De volgende data zijn: 15 oktober, 12 november, 10 december.

Gewijzigde Serie gemeenteavonden over lidmaatschap!

Vrijdagavond 22, 29 september en 6 oktober 20.00-21.30 uur

Wat betekent het om lid te worden van de

Christengemeenschap en welke inhoudelijke vragen gaan hier achter schuil? Na een verdiepende inleiding van de geestelijken zullen we hierover ook met elkaar in gesprek gaan.

José Mosseveld en Ignaz Stegeman

Gemeenteavond 27 september over Cultusmuziek, 20.00 uur

Op deze avond willen we samen op weg gaan om nieuwe muzikale wegen naar de toekomst te verkennen en te beleven en onze ervaringen uit te wisselen.

Als voorbereiding op de Michaëltijd vragen we het metaal onze ruimte voor ons in beweging te brengen.

Mieke Berendsen, Gerda en Rob van Asch

Michaëlzondag 1 oktober: Inleiding en gesprek na de dienst

Michaël is steeds werkzaam en betrokken in het wordende, in dat waarvoor nog gestreden moet worden. Michaël moet wachten op het vrije initiatief van de mens om zich met hem te verbinden. Wat betekent dit voor ons nu?

José Mosseveld

Woensdag 18 oktober: Gemeentevergadering

Op woensdag 18 oktober is er weer een gemeentevergadering. Gemeentevergaderingen vinden 2 x per jaar plaats in maart of april en oktober.

Op de vergadering van 18 oktober blikken wij met de notulen terug op de vergadering van 5 april, bespreken wij onze huidige financiële situatie, met aandacht voor de begroting voor volgend jaar, de vijfjarenraming, de stand van zaken met betrekking tot de bouwplannen rond de kerk en het onderhoud van ons kerkgebouw .

De gemeentevergaderingen zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. Iedereen is hartelijk welkom. Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Namens het bestuur, Yvonne van Delft

Drie gemeenteavonden over het levenseinde, vragen en dilemma's 25 oktober, 15 en 22 november:

1e Woensdag 25 oktober: 'Geboren worden in de geestelijke wereld' door Marianne de Nooij uit Amsterdam

Novalis zegt: "Als een geest sterft, wordt hij mens. Als een mens sterft, wordt hij geest." Hoe kun je, vanuit het gezichtspunt dat het sterven een geboorteprocess is, aankijken tegen de ontwikkelingen in onze samenleving aangaande het levenseinde? Een lezing door Marianne de Nooij, geestelijke in de Christengemeenschap Amsterdam met aansluitend gesprek.

2e Woensdag 15 november: Lezing door Madeleen Winkler

Madeleen Winkler, antroposofisch huisarts in Gouda zal spreken over het thema 'voltooid leven en de zorg rondom het levenseinde.

3e Woensdag 22 november:

Terugkijkend naar de twee voorgaande voordrachten over dit thema zullen we op deze avond met elkaar in gesprek gaan over vragen en dilemma's rondom het levenseinde.

Gemeenteavond 29 november, Afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na Michaëltijd. De laatste woensdag van het jaar kijken we met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeentelven betreffen. Veel aandacht wordt gegeven aan nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen. Aan het eind van de avond sluiten we het geheel af met een cultische dagsluiting.

Actueel

Beste vrienden,

Ik doe hierbij graag verslag van de stand van zaken van de financiën per eind augustus 2017.

Onze eerste aanzet om te werken met intentieformulieren heeft zijn vruchten afgeworpen: het heeft ertoe geleid dat verschillende leden en belangstellenden hun bijdrage heroverwogen hebben en besloten deze te verhogen.

Begin 2017 mochten we een verhoging van de bijdragen verwachten t.o.v. 2016 van ca. € 10.000,- voor het lopende jaar. Hiervan is op dit moment daadwerkelijk € 5000,- ontvangen.

Vorig jaar rond deze tijd constateerden we dat we ca. € 13.200,- achter liepen op de begroting. Dank zij de verhoogde bijdragen gaat het nu om een bedrag van € 8.500,-.

Het is spijtig te constateren dat we in 2017 tot nu toe 6 leden verloren hebben. Het aantal leden is hiermee teruggelopen van 97 naar 91. Het aantal belangstellenden staat op 96.

Begin november kunt u van ons de nieuwe intentieverklaringen voor 2018 verwachten.

Lida Veringmeier, penningmeester

Spelers gezocht voor Kerstspelen 2017

Ook dit jaar willen wij de Kerstspelen uitvoeren om zo een bijdrage te leveren aan een verdiepende beleving van de kerstgedachte en Epifanie.

Daarom deze oproep aan jong en oud, met en zonder speelervaring, want er zijn weer veel spelers nodig.

De regisseurs zijn dit jaar,

Egbert Melchior voor het Kerstspel,

Rudolf van Lierop voor het Driekoningenspel.

Het Paradijsspel zal wederom door de Rudolf Steiner School Prinsenland uitgevoerd worden.

De repetities voor het Kerstspel zijn op de maandagavonden om 19.30 uur. De eerste repetitie zal beginnen op 2 oktober.

De repetities voor het Driekoningenspel beginnen in de week vóór de herfstvakantie van 14 oktober. Met de spelersgroep zal bekeken worden of we repeteren op de dinsdagavonden OF vrijdagavonden om 19.30 uur.

De uitvoeringen zijn gepland op,
Paradijsspel,

- datum nog niet bekend,

Kerstspel

- Kerk zaterdag 16 dec.

- Orion zondag, datum nog niet bekend.

Driekoningenspel

- Kerk zaterdag 6 januari

De mensen die al eens meegedaan hebben weten hoe leuk en verrijkend het voor jezelf is om mee te doen. Je brengt samen als kompanij iets tot stand en geeft dat als geschenk aan iedereen die het wil horen, zien en beleven. Hoe mooi is dat? Ook als u nog geen ervaring heeft is dat geen belemmering en bent u van harte welkom.

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen of mailen met de regisseurs,

Egbert Melchior, tel: 06-49790328, mail: melchiorec@ziggo.nl

Rudolf van Lierop, tel: 06-55391031, mail: r.vanlierop@ziggo.nl.

Schroom vooral niet om deze mensen te benaderen met uw vragen.

Als u besluit om mee te doen kunt u zich opgeven bij de regisseurs.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer met een voltallige kompanij aan het werk kunnen.

De kompanij

Van de kring West-Brabant

Het seizoen 2017-2018 belooft een druk seizoen te worden. Dat begon feestelijk op 16 september. Op die datum werd namelijk in 1922 voor de eerste maal de mensenwijdingsdienst gecelebreerd door Friedrich Rittelmeyer. Ter gelegenheid van dat feit had onze gemeentegeestelijke José Mosseveld de bewindsdrager van Nederland en Vlaanderen Ernst Terpstra uitgenodigd die ochtend bij ons te gast te zijn.

Na het koffiedrinken sprak hij met ons over het thema: 'De stichting en de religieuze vernieuwing van de Christengemeenschap na 95 jaar?'

Op 5 oktober volgt dan de algemene kringavond. Naar aanleiding van de kringavond van vorig jaar is een initiatief ontstaan om na de mensenwijdingsdienst een korte viering te houden met een lied, een gedicht of verhaal en een inhoudelijke bijdrage van José.

Graag willen we ditmaal met u nadenken over hoe we deze vieringen ook in de toekomst gestalte kunnen geven. De mensen van de kring West-Brabant hebben de uitnodiging voor deze avond al ontvangen. Tenslotte kijken wij uit naar de twee openbare voordrachten die op 26 oktober en 9 november door Ignaz Stegeman worden gehouden met de titel "De ontwikkeling van de cultus, het offer in voorchristelijke tijden en de verandering sinds het mysterie van Golgotha".

Natuurlijk ontvangen wij u ook graag op de evangelieavonden op donderdag, de studieavonden op zondag en de mensenwijdingsdiensten op zaterdag. Gegevens hierover vindt u elders in de Blauwe Brief.

Namens de kerngroep, Dick Kruik

Lees- en gespreksgroepen

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulusgroep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten. Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom! Contact: Kitty van Beers, T: 010 - 476 06 20

De Johannesgroep, woensdagochtend tweemaal per maand
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst komt deze gespreksgroep tweemaal per maand bij elkaar op woensdagochtend.
Eindtijd 12.00 uur. We verdiepen ons in het evangelie van Johannes. Het werkt prettig als u het Nieuwe Testament bij zich heeft.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: José Mosseveld, T: 010 – 418 10 05

De Apocalyps, woensdagavond eenmaal per maand
We richten ons op de beeldenrijkdom van *de Apocalyps, de Openbaring van Johannes*. Veel in dit laatste boek uit de bijbel, vraagt erom op een juiste wijze verstaan te worden. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waarop we gezamenlijk zullen trachten die beeldentaal te ontraadselen.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
'Tussen Bethlehem en de Jordaan' van Emil Bock.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De indeling van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 - 452 82 02.

Gouda, evangelieavond, donderdagavond om de vier weken
Gespreksbijeenkomsten over de *Apocalyps* met Ignaz Stegeman, bij de familie Rietbergen, Albrechtsveld 58, Gouda, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73

Programma in Breda

data: zie de agenda.

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 09.30 uur.

Kringavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken
Eens per vier weken wordt op donderdagavond het Johannes-evangelie gelezen en besproken.
De kringavonden zijn in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.45 uur

Mededelingen

Het ritueel bij de uitvaart is voltrokken voor:

(Jaap) Jakob Germt Zwart, geboren op 5 april 1946 te Uithuizen. Hij is gestorven op 21 augustus in Passau (Dld). De uitzegening werd in Stuttgart-Mitte op 24 augustus verricht door de plaatselijke geestelijke dhr. A. Wohlfeil.

De crematie vond plaats op 31 augustus in Rotterdam en de mensenwijdingsdienst voor de overledene op 2 september in de Michaëlkerk te Rotterdam.

Vakantiebijdrage

Het was ook dit jaar mogelijk van een ontspannen vakantie te genieten: de één deed dat in Rockanje en de ander in de Franse Ardennen en in het oosten van Duitsland. Een heel hartelijke dank aan iedereen die dat weer mogelijk heeft gemaakt.

Mede namens José, Jo, Sonja en Ignaz

Afwezigheid van de geestelijken

Allen:	Nederlands-Vlaamse synode in Zeist, 20 t/m 22 november
Ignaz Stegeman:	retraite 30 oktober t/m 4 november
José Mosseveld:	retraite 9 t/m 13 oktober

Agenda

dinsdag	26 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	27 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	avond over cultusmuziek
vrijdag	29 sep.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst!
<i>Michaëldag</i>		20.00 uur	3e avond over lidmaatschap
zaterdag	30 sep.	16.00 uur	verhaal 1e klassers samen met hun ouders
zondag	1 okt.	9.15 uur	Michaëlfest met verhaal en zang
		9.15 uur	verhaal voor grote kinderen
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.50 uur	toespraak over Michaël Michaëlkoor zingt
dinsdag	3 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	4 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	Johannesgroep
		20.00 uur	lees- en gespreksgroep
donderdag	5 okt.	20.00 uur	Breda Kringavond
vrijdag	6 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zaterdag	7 okt.	15.30 uur	bijeenkomst 7 ^e klassers
		16.30 uur	bijeenkomst jeugdwijdelingen
zondag	8 okt.	9.30 uur	verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	10 okt.		Geén mensenwijdingsdienst!
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	11 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps
donderdag	12 okt.	20.00 uur	Johannesevangelie in Breda
vrijdag	13 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst

zaterdag	14 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst in Breda
zondag	15 okt.	9.30 uur	verhaal alle kinderen
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.50 uur	toespraak Christus als arts
dinsdag	17 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	18 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	Johannesgroep
		20.00 uur	gemeentevergadering
donderdag	19 okt.	20.00 uur	Apocalyps-groep te Gouda
vrijdag	20 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	22 okt.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	24 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	25 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.00 uur	altaarbloemengroep
		20.00 uur	1 ^e avond 'vragen levenseinde'
vrijdag	27 okt.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	29 okt.	9.30 uur	verhaal voor alle kinderen
	<i>einde zomertijd</i>	10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	31 okt.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	1 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	lees- en gespreksgroep
vrijdag	3 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	5 nov.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	7 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	8 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.30 uur	programmacommissie
		20.00 uur	gespreksgroep Apocalyps
vrijdag	10 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst

zondag	12 nov.	9.30 uur	verhaal voor alle kinderen
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		11.50 uur	toespraak Christus als arts
dinsdag	14 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	15 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	2 ^e avond 'vragen levenseinde'
donderdag	16 nov.	20.00 uur	Apocalyps-groep te Gouda
		20.00 uur	Johannesevangelie in Breda
vrijdag	17 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
		10.00 uur	seniorenochtend
zaterdag	18 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst in Breda
		15.30 uur	bijeenkomst 7 ^e klassers
		16.30 uur	bijeenkomst jeugdewijdelingen
zondag	19 nov.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	21 nov.		Geén dienst i.v.m. Synode
		10.30 uur	Paulusgroep
woensdag	22 nov.		Geén dienst i.v.m. Synode
		20.00 uur	3 ^e avond 'vragen levenseinde'
vrijdag	24 nov.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	26 nov.	9.30 uur	verhaal voor alle kinderen
		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
dinsdag	28 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
woensdag	29 nov.	9.30 uur	mensenwijdingsdienst
		20.00 uur	afsluiting kerkelijk jaar
vrijdag	1 dec.	7.30 uur	mensenwijdingsdienst
zondag	3 dec.	9.30 uur	verhaal klas 1 t/m3 en 4 t/m6
1 ^e Advent		10.00 uur	zondagsdienst voor de kinderen
		10.30 uur	mensenwijdingsdienst
		16.00 uur	adventstuintje